

Ήταν Φλεβάρη 4
να έχετε υπ' όψη
πού ο Σύλλογος εθέλησε
Την πίτα του να κόψει

Σπανίως έξω βγαίναμε
Όπως κι εσείς εξ άλλου
Λόγω του κορονοϊού
Του φόβου του μεγάλου

Πήγαμε σ' εστιατόριο
Πλατεία είχε φόντο
Πολύ καλό το φαγητό
Μας έκανε και σκόντο

Κι εκεί που παραγγείλαμε
Πρώτα σαλάτες φέτα
Ηρθ' η κυρά διευθύντρια
Και μου 'πε νέτα σκέτα

Νίκο θέλω ποιήματα
Το πλήθος να γελάσει
Εμείς γιορτή θα κάνουμε
Ο κόσμος να χαλάσει

Όταν μου το 'πε ένιωσα
Πως μου 'ρθε σκοτοδίνη
Η πίεση ανέβηκε
Όσο και η βενζίνη!

Η μόνη μου παρηγοριά
Εκείνη τη στιγμή
Ήταν μήπως μου τύχει
στην πίτα το φλουρί

Μα μες στην παραζάλη μου
Απ' τη μεγάλη ήττα
Εξέχασα και το φλουρί
Ξέχασα και την πίτα

Στο σπίτι μου αποφάσισα
Να πάω να ξαποστάσω
Κι από των στίχων την πλοκή
Την κεφαλή ν αδειάσω

Αλίμονο δε μπόρεσα
Και χάπια πήρα 2
Πώς θε να γίνω ποιητής
Εγώ για το σχολείο;

Ξάφνου ξεκίνησε βροχή
Και αστραπές και κρότοι
Η σκέψ' ήρθε σαν κεραυνός
Θ αρχίσω με την Πρώτη!

Αγαπητά παλιόπαιδα
είπα όταν σας είδα
κι έλαμψαν τα ματάκια σας
από χαρά κι ελπίδα

Πω πω τα Δευτεράκια μας
Κοίτα πως μεγαλώσαν
από το πολύ το τρέξιμο
Ως και πλακάκια οργώσαν

Βλέπω της Τρίτης τα παιδιά
να είναι κουρασμένα
με ντατσμπολ και γερμανικό
Ειν' καταϊδρωμένα

Για την Τετάρτη τι να πω
που ναι μικρομεγάλοι;
Νομίζουν πως κρατούν τη γη
κάτω από τη μασχάλη!

Της Πέμπτης ήταν ζοηρά
Κυνήγαν περιστέρια
Γι' αυτά ταβάνι ο ουρανός
και σκέπαστρο τ' αστέρια

Και τώρα θα κοντοσταθώ
στην Έκτη παραπάνω,
κάθε φορά που φεύγετε
όλο και κάτι χάνω!

Από την άλλη χαίρομαι
που ανοίγουν τα φτερά σας,
έχουμε θέση σίγουρα
Κι εμείς στην αγκαλιά σας

Να 'χετε θέληση κι ορμή
γνώση αλλά και κρίση
Γιατί από σας να ξέρετε
ο κόσμος θα γυρίσει!

Τ' ότι μ' ακούσατε λοιπόν
σ' αυτό μου το κρεσέντο
είναι που κάποιες από δω
είπαν έχω ταλέντο

Απ' τα μαλλιά την άρπαξα
Λοιπόν την ευκαιρία
που μου 'δωσες διευθύντρια
Ωραία μου κυρία!

Ξέρεις και ξέρουμε όλοι μας
Αχέροντας 8,
χωρίς εσένα θα 'ν φτωχό
Το 48

Θα 'ν για το νέο διευθυντή
δύσκολο να πετύχει
Γιατί εσύ ανέβασες
πολύ ψηλά τον πήχη

Δεν θέλω όμως δάκρυα
είπαμε ούλα κι ούλα!
σε γλέντια θα βρισκόμαστε
όλοι εμείς Πατρούλα

Δεν τελείωσα όμως εδώ
Δυο λόγια ακόμα θε να πω
φέτος βγαίνουν στη σύνταξη
η Αλεξάνδρα και η Κλεώ

Αφού λοιπόν και στο εξής
δεν θα 'μαι πια κοντά τους
τις εύχομαι να 'ν υγιείς
ως τα γεράματά τους

Τίμησαν το λειτούργημα
Η Κλεώ και η Αλεξάνδρα,
λες τώρα που θα φύγουνε
να δούμε κανάν άντρα;

Ένας δε φτάνει σίγουρα
Να κάνουμε παρέα
Από Δεκέμβρη χάνουμε
Το φίλο Αχιλλέα

Στήριγμα όλου του σχολειού
Ο ωραίος των ωραίων
Όπως το λέγαν οι παλιοί
Ειν' ένας αλλά λέων

Δεν είναι όμως μόνο αυτοί
κι άλλη έχει προκύψει...
η Ηλιάνα η γυμνάστρια
και ξέρτε θα μου λείψει

Γλυκιά και αεικίνητη,
ζεστή καλοσυνάτη
πάντοτε ήταν πρόθυμη
όταν ζητούσα κάτι

Φτιάχνει γαλακτομπούρεκο
Πού 'ναι βραβείο νίκης
Τη συνταγή θα ήθελε
Κι ο Άκης Πετρετζίκης

Το ξέρω Θα συγκινηθώ
Ίσως και να κομπιάσω
σίγουρα δάκρυα θα βγουν
Όταν σας αγκαλιάσω

Όσο για σας φίλοι γονείς
να ξέρτε τα παιδιά σας
είναι το πιο πολύτιμο
πάνω κι απ' την υγεία σας

Ως είπε κι ο Χαλίλ Γκιμπράν
Δεν είν' μόνο παιδιά σας
είν' η λαχτάρα για ζωή
Κι ας είναι μακριά σας!

Ακούτε τα, μιλήστε τους
Δώστε τους ευκαιρίες
για να 'ν' στο μέλλον δυνατά
Σ' όλες τις συγκυρίες!

Ίσως και να σκεφτόσαστε
τι άλλο θα πει τώρα;
εγώ δύσκολα σταματώ
άμα θα πάρω φόρα!

Για τη σημερινή γιορτή
Ετούτα που σας γράφω
Που είναι αφιέρωμα
Στον κινηματογράφο

Θα δούμε Παπαμιχαήλ
Καρέζη Βουγιουκλάκη
Βέγγο Βουτσά Ηλιόπουλο
Λάσκαρη και Γκιωνάκη
Νταλάρα και Πουλόπουλο
Μίκη Μάνο Ξαρχάκο
Την Καραγιάννη ξέχασα
Και Χρόνη Εξαρχάκο

**Τον Κωσταντάρα τον Μακρή
Κοντού και Χρονοπούλου
Φόνσου Σταυρίδη Μπάρκουλη
Και Ρένα Βλαχοπούλου**

**Με Χορν Παπαγιαννόπουλο
Μουστάκα Αυλωνίτη
Ρίζο Ζερβό Φωτόπουλο
Γέλια σ' όλο το σπίτι**

**Στου Παραδείσου λέγανε
Θα πάνε τα μπουζούκια
Και ο Βεβαίως μοίραζε
εδώ κι εκεί χαστούκια**

**Για 2 ώρες σήμερα
Ξεχάστε την ανία
Στου Παραδείσου να 'ρθετε
Για λίγο τα θρανία**

**Κοιτώντας σας κατάματα
και σφίγγοντας το χέρι
Σας εύχομαι από καρδιάς
καλό σας καλοκαίρι**

**Αν ήξερε η διευθύντρια
πόση ώρα θα πάρει
δεν θα ζητούσε ποιήματα
στις 4 Φλεβάρη!!!**